



NR 3 2005

Kulturarv Östergötland

Kulturarv
Östergötland



Fler besökare!

Vi har sedan i våras märkt av en ökad besöksfrekvens på Kulturarvs hemsida. Vardagar har vi stadigt mellan 100 och 200 besök/dag. Vi kan också se att det inte bara är besökare från regionen som hittar fram utan många av våra läsare kommer utifrån. Glädjande nog har liknande portaler startats i andra delar av landet. Exempelvis i Västernorrland och Värmland.

Mer om det nedan!

Regionala ABM-nätverk i landet

Den 13-14 september hölls ett nationellt seminarium, kallat "Mellanrum", i Härnösand om ABM-samverkan i landet. Västernorrland höll i arrangemanget på ett mycket fint sätt. Kulturarv Östergötland var en av förevisarna under seminariet. Man kan se detta som en fortsättning på det seminarium som Kulturarv Östergötland höll i Linköping förra hösten.

I Västernorrland har det startats en portal kallad Kulturarv Västernorrland och i Värmland en som heter Kulturarv Värmland. I Västernorrland sker ett nära samarbete mellan i första hand läns museet, landsarkivet och länsbiblioteket. Upplägget är lite annorlunda än vad vi har här i Östergötland, men syftet är detsamma: att bättre samverka kring och tillgängliggöra kulturhistoriskt material. På nationell nivå finns också numera ett ABM-centrum i Stockholm. Läs mer om seminariet "Mellanrum" [här](#).



Seminariet "Mellanrum" innehöll ett antal intressanta föreläsningar om ABM-frågor. Här Gunilla Kindstrand.

Bild: Kulturarv Västernorrland

Nya hembygdsföreningar och museer

Fler och fler hembygdsföreningar skaffar egna hemsidor. I Söderköpingstrakten finns Nartorp-Börums hembygdsförening. De har numera en egen mycket innehållsrik hemsida, som de har fått hjälp av Kulturarv i Söderköping att bygga upp. Ett fint exempel på vad samarbete kan ge. Nartorpsområdet har tidvis präglats av gruvbrytning och leverans av malm till bl a Finspång och Åtvidaberg. Denna spännande historia och mer därtill kan du läsa om [här](#).

Ett nytt tillskott till länets stora flora av museer har tillkommit. I Nykyrka, norr om Motala, har entusiasten Sören Andersson skapat ett eget fotomuseum. Här kan besökaren bl a se 450 kameror från olika tider samt en fotoateljé från förr. Läs mer om S A Fotomuseum [här](#).



En ateljéutställning ingår i det nya S A Fotomuseum, norr om Motala.

Bild: Sören Andersson

Emigrantletters.com

Emileprojektet håller på att avslutas. Utställningen "Amerikabrev berättar" är just nu på Svenska emigrantinstitutet i Växjö och fortsätter därifrån vidare ut i landet. I länet kommer den under hösten och våren att visas i Norrköping, Söderköping, Åtvidaberg och Motala.

Nu är hemsidan för projektet också klar. Den gemensamma hemsidan för de fem länderna Sverige, Italien, Polen, Tjeckien och Irland är en stor portal för projektet men framför allt för den som är intresserad av emigrationen från Europa i allmänhet och amerikabrevens betydelse i synnerhet. På den svenska sidan finns allt material både på svenska och engelska. Du kan besöka emigrantletters.com [här](#).



Familjen Andersson från Kisa var med på den olycksaliga resan med Titanic över Atlanten 1912.

Bild: Kinds lokalhistoriska samlingar

Bild Linköping äntligen tillbaka

Efter en längre tids serverproblem är nu äntligen Bild Linköping tillbaka på Internet. Med sina drygt 8 000 linköpingsbilder kompletterar databasen Östgotabild på ett bra sätt.

I samlingen finns bilder från 1860-talet till idag. Kända fotografer som Einar Jagerwall och Arne Gustafsson samsas med mer okända såsom Tor Kagebeck och Per Olof Axelsson. I materialet finns också en hel del bilder som lämnats in av privatpersoner. Besök Bild Linköpings bilddatabas [här](#).

Kulturarvsdag i Norrköping

Höstens Kulturarvsdag kommer att hållas i Norrköping i samverkan med Stadsmuseet. Onsdag den 23 november samlas alla kulturarvsintresserade på Norrköpings stadsmuseum. Dagen kommer som vanligt att innehålla ett antal föreläsningar av allt det fina kulturarvsarbete som just nu pågår i länet. Är du intresserad av att närvara på kulturarvsdagen? Hör då av dig till: hanni@isak.liu.se eller dan.malmsten@lansmus.linkoping.se

En del av dagen kommer att ägnas åt dokumentär film. Vi har tidigare sagt att vi ska ägna uppmärksamhet i nätverket Kulturarv Östergötland åt frågan och en filmgrupp av intresserade har också satts samman. Dokumentär film finns i massor i länet. Det är bråttom på flera sätt vad gäller många av dessa filmer. Dels kan filmerna helt enkelt förstöras om de inte förvaras på riktigt sätt, dels försvinner dokumentationen kring filmerna i takt med att folk som kan identifiera filmerna går ur tiden.

Övrigt

Under hösten 2005 och våren 2006 kommer Kulturarv Östergötland att åka runt i länets kommuner. Vi börjar med Åtvidaberg och Finspång och fortsätter sedan Östergötland runt. Under besöksdagen vill vi träffa kulturtjänstemän, hembygdsföreningar, bibliotek och andra. Inte så mycket för att prata själva som för att lyssna. Vi tror att sådana möten kan ge idéer till framtida projekt och inriktning för Kulturarv Östergötlands arbete.

Sedan i våras samarbetar Kulturarv Östergötland med Länstidningen i Östergötland kring de östgötska levnadsödena. Länstidningen lägger regelbundet ut våra levnadsöden i sin tidning. Reaktionerna har enligt Länstidningen varit positiva och vi är bara glada om fler kan ta del av detta spännande material. Vill du själv botanisera i våra östgötska levnadsöden se [här](#).



*Innigning av Tempo i
Linköping, 1935.*

Bild: Arthur Möllman

Norrköpings
stadsmuseum

*Höstens kulturarvsdag
anordnas tillsammans med
Norrköpings stadsmuseum*

Kontakt.....Dan Malmsten
dan.malmsten@lansmus.linkoping.se

Grafisk form.....Charlotte Fahlén

www.kulturarvostergotland.se