

Kulturarv Östergötland

En ny ingång till det östgötska kulturarvet



NR 3 2011

Redan nu finns det mängder av material registrerat och tillgängliggjort om Östergötland på nätet. Parallellt med nyregistrering handlar mycket av dagens arbete om att skapa samsökningar mellan olika databaser. Vi kan nu tillsammans med Kulturarv Sydost presentera KulturarvsSÖK, en ny funktion för att underlätta sökningar i flera databaser samtidigt.

Om detta kan du läsa mer i höstens Nyhetsbrev. Vi berättar också om den stundande Kulturarvsdagen, om porträttbilder som släktforskare själva lägger upp på nätet och om Nartorpsbygden utanför Söderköping.

KulturarvsSÖK

Vi är glada att kunna presentera ännu en tjänst på vår portal. Det är KulturarvsSÖK, där du med en enda sökning når miljontals bilder, föremål, dokument, platser och mycket mer – en informationsbank som ständigt fylls på. Med ett enda SÖK får du information från bland annat arkiv, bibliotek och museer från hela landet. Du kan söka fritt, efter en specifik tidsperiod eller en plats du är intresserad av.

Tjänsten har vi utvecklat tillsammans med Kulturarv Sydost (Blekinge). Den bygger på det gemensamma material som efterhand byggs upp på den nationella webbservicen K-samsök. Vi har skapat ett ganska avskalat gränssnitt med anpassningar som vi tror ska passa våra besökare. Men det här är ett försök och vi vill tillsammans med er förbättra servicen ytterligare. Därför välkomnar vi synpunkter, idéer och konkreta förslag från er. Gå in och testa vår nya tjänst och hör av er antingen till [Jan Boman](#) eller [Dan Malmsten](#). Läs mer [här](#).



KulturarvsSÖK – en ingång till din historia.

Bild: Kulturarv Östergötland

Kulturarvsdag i Linköping

Torsdag den 24 november anordnar vi höstens Kulturarvsdag. Den kommer att vara på läns-museet i Linköping och arrangeras av Östergötlands museum/Kulturarv Östergötland tillsammans med Studieförbundet.

Dagen kommer som vanligt att erbjuda en spännande blandning av det som nu är aktuellt kring kulturarvsarbetet i Östergötland. Vi kommer bland annat att få ta del av hur släktforskarna i länet arbetar, hur man lyfter fram Kindas historia på biblioteket och hur man kan arbeta inom hembygdsrörelsen på olika sätt. Dessutom kommer vi att få vara med om en filmvandring vid Kinda kanal på nätet och i smartphone. Vi ser fram emot en givande dag och ni är alla välkomna att anmäla er via inbjudan [här](#).



Det lokalhistoriska rummet på Kisa bibliotek.

Bild: Kisa bibliotek

Linköping vid vattnet

Det är kanske svårt att tänka sig att Linköping för omkring ett sekel sedan hade en av Sveriges största insjöhamnar. Under framförallt 1800-talet byggdes Linköpings hamn ut stegvis och fartyg från när och fjärran färdades via vattenvägarna med last som sedan lossades i hamnen.

Om hamnen och Linköping som en stad vid vattnet berättas på en hemsida som lagts ut av Kinda kanalbolag. Via en karta kan besökaren klicka fram små informationsfilmer som berättar om ett tiotal viktiga platser och deras historia. Det hela fungerar som ett utmärkt sätt att visa en relativt okänd del av Linköpings historia. Läs mer [här](#).



En ganska okänd del av centrala Linköping.

Bild: Kinda kanal AB

Nartorpsbygden på nätet

På en ny, fin hemsida kan man läsa om Nartorpsbygden utanför Söderköping. I området har det bland annat bedrivits gruvbrytning under ett drygt sekel. Järnmalsfyndigheten i Nartorp upptäcktes i början av 1800-talet och olika intressenter drev sedan gruvverksamhet ända fram till 1927.

Det finns mycket mer att läsa om denna fascinerande historia på hemsidan. Men det finns också en hel del annat intressant; personligheter, skolan, lanthandeln m m. Bakom sidan står Kulturarv Söderköping och hembygdsföreningen i Nartorp-Börrum. Läs mer [här](#).

Lokalhistorisk utställning i Ödeshög

Inom ramen för samarbetet "Lokalhistoria på bibliotek" invigdes i somras en ny lokalhistorisk utställning på Ödeshögs bibliotek. Kommunfullmäktiges ordförande Michael Cornell invigde utställningen som går under temat "Handens verk". Utställningen har producerats av Östergötlands museum i samarbete med flera andra regionala och lokala aktörer.

Utställningen uppmärksammar alltså hantverk i olika former. Människor i Ödeshögsbygden har varit hänvisade till att kunna tillverka de flesta verktyg, hushållsföremål och prydnader själva. Skogen, slätten och vattnet har varit miljön och trä, ben, linne med mera har varit materialet. Läs mer [här](#).

Porträttfynd

På 1860-talet blev det populärt att gå till fotografen, också för vanligt folk. I databasen Porträttfynd samlas skannade kopior av porträttfoton med uppgifter om fotografens namn och hemort – och förstås om de avporträtterade. Syftet är att rädda bilder åt eftervärlden samtidigt som denna bildskatt görs mer lättillgänglig.

Det är Släktforskarförbundet som står bakom databasen Porträttfynd. Basen har numera över 100 000 bilder samlade. Man kan själv fylla på i databasen med egna bilder och kanske få hjälp med identifiering. Från Östergötland finns i nuläget drygt 4 200 bilder, så det kan löna sig att ta en titt. Läs mer [här](#).

Länsmuseets arkeologiska rapporter på nätet

Varje år skrivs mängder av arkeologiska rapporter från de grävningar som ständigt utförs i länet. Rapporterna är oftast ganska detaljerade och ger en professionell inblick i en plats historia. Nu finns de senaste sex årens arkeologiska rapporter från Östergötlands museum ute på nätet. Det handlar om hundratals omfattande rapporter från grävningar runt om i länet. Du kan själv ladda ned dem från pdf-format. Läs mer [här](#).

Övrigt

Östgöta Brandstodsbolags försäkringsbrev är en fin källa till information om gamla hus. De makulerade breven för hela Östergötland finns numera arkiverade i Facettens arkiv i Åtvidaberg. Östergötlands arkivförbund och Brukskultur Åtvidaberg har i ett projekt börjat arbetet med att göra register till breven. Detta för att öka tillgängligheten till denna för många okända källa. Läs mer [här](#).

Släktforskning har blivit närmast en folkrörelse. Många forskar privat, men det finns också mängder av föreningar i landet och ett flertal här i länet. På Kulturarv Östergötland har vi nu öppnat en ny ingång till just släktforskning och med tyngdpunkt på det östgötska. Vi uppmärksammar både de stora aktörerna, men även privata hemsidor som tar upp släktforskning från länet. Titta gärna in på vår släktforskaravdelning [här](#).



Malmgården i Nartorp.

Bild: Nartorp-Börrums hembygdsförening



Kommunfullmäktiges ordförande Michael Cornell inviger utställningen.

Bild: Kulturarv Östergötland



Okänd familj i Valdemarsvik.

Bild: Lisbeth Petersson



Okänd familj i Valdemarsvik.

Bild: Lisbeth Petersson